

*Ik misse u waar ik henen ga
of waar ik henen keer,
den morgenstond, de dagen rond
en d'avonden, nog meer.
Wanneer alleen ik tranen ween
't zij droevig, 't zij blij
ik misse u, o ik misse u zo,
ik misse u neffens mij.*

Guido Gezelle

†

Dankbare herinnering aan

De Heer

Luc DEWOLF

geboren te Ronse op 4 september 1943,
en haastig overleden te Kluisbergen-Ruïen
op 8 september 1995.

Bijzondere wachter te Kluisbergen.
Voorzitter Jachtgezelschap Kluisbos.

Christine D'HAESE,
De families DEWOLF
VANNESTE
D'HAESE

danken u
voor uw vriendschap en steun.

De namis zal opgedragen worden in de St.-Cornelius-
kerk te Kluisbergen-Ruïen op zondag 1 oktober 1995
om 10.30 u.

*Wanneer ik morgen doodga,
vertel dat aan de bomen,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is om het te begrijpen.*

*Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad
hoe lief ik je had.*

*Maar zeg het aan geen mens.
Ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man alleen maar een vrouw
zo liefhad als ik jou.*

Hans ANDREUS

