

†

Gedenk in een vroom gebed

Mevrouw

Maria, Francisca DE WOLF

weduwe van de

Heer Adolf VAN DER DONCKT,

geboren te Zegelsem op 31 januari
1893 en er godvruchtig overleden op
29 januari 1984.

Gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.
Lid van Kerk en Wereld.

Zij was de eenvoud en de goedheid.

Na een leven van hard werken
en zichzelf geven
samen met haar dierbare echtgenoot
waarmee zij vijftien jaar
trouwe liefde heeft beleefd,
heeft zij het stille geluk gekend
van een schone oude dag,
meelevend met de vreugden
van haar huisgenoten,
familie en bureu,

meevoelend de tegenslagen
die ieder mensenleven in zich draagt ;

dankbaar om alles
wat haar huisgenoten, familie
en vrienden haar hebben geschonken ;

gelukkig wanneer zij een wederdienst
kon verlenen of iemand helpen ;

diep gelovig en steeds betrouwend
op God,
op zijn Zoon Jezus Christus
en zijn moeder Maria
heeft zij in haar eenvoudig
doen en laten
ons allen de weg getoond
naar de Heer,
in wiens eeuwigheid zij nu
is teruggekeerd.

De families
DE WOLF, VAN DER DONCKT,
CAROBEL, DE VOS,

danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen A. Marroyen, Brakel