

Gelukkig die in God geloven
Als diepe wonden 't herte slaan l. G.G.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE-ELISA DE WOLF

echtgenote van Mijnheer

CYRIEL VAN DER BEKEN

geboren te Nederbrakel, de 25 april 1895, en
er godvruchtig overleden de 12 juli 1959,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.



Haar leven was een leven van liefde tot God en haar gezin ; eenvoudig en zonder uiterlijk vertoon maar innerlijk rijk omdat het bezielde was met een diep en vast geloof, gesteund door vurig gebed. Wij herinneren ons hoe vroom en offervaardig deze dierbare afgestorvene voor God heeft geleefd en hoe zij door zachtheid en goedheid jegens haar brave man, haar geliefde kinderen, haar familie en haar evenaaste uitmuntte. Zulk een moeder schat men maar naar waarde wanneer men haar verliest. Hoe ledig het huis voor de kinderen en hoe eenzaam voor de echtgenoot waar moeder verdwenen is. Wie zou dan niet in tranen uitbarsten bij de doodssponde van Zo'n moeder.

Dierbare echtgenoot, beminde kinderen, ik had gehoopt nog menige jaren bij U te mogen blijven om uw lief en leed te delen.

Doch O. L. Heer heeft het anders geschikt. Troost U dan in de gedachte dat ik van uit de Hemel verder over U blijf waken. Laten we intussen veel voor malkander bidden. Vaart allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer in Eeuwige blijdschap. Hebt dank voor al de tedere liefde dat gij mij steeds hebt toegedragen. Ik neem afscheid van U met een laatste kruisje : God zegene en beware U.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De 4 akten a. u. b.



De Families DE WOLF, DE SMET,
VAN DER BEKEN.

bedanken voor uw bliken
van genegenheid en deel-
neming.

.....
Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt