

Dit aandenken nodige u uit tot gebed voor

MEVROUW

MARIE-FLORINE DE WOLF

weduwe van de Heer

RICHARD EECKHOUT

geboren te Opbrakel op 19 mei 1885 en godvruchtig overleden te Nederbrakel op 29 september 1970.

"Ons moeder was goed,
en schoon, schoon oud."

Wij danken God dat wij haar zo lang mochten bewaren. Zij was voor ons een spiegel van evangelische vreugde, die zich uitte in een goedhartige omgang met de mensen en in een grenzeloos optimisme. Hoe donker haar bestaan door de ziekte kon zijn, zij liet er zich niet door teneerdrücken, maar zag altijd een of andere lichtkant van het leven. Haar fijne rake woorden schiepen een blijfe sfeer rond haar persoon.

Het laatste beeld dat wij van haar kunnen schetsen is dat van een goede vrouw met zilvergrijze haren en wakkere ogen achter het raam in de zon. Die uiterlijke verschijning was het teken van de fierheid op haar kinderen en van haar hoopvolle verwachting op het loon van de Heer.

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft gedaan en voor de christelijke geest die zij ons inprentte, zijn wij bij haar heengaan niet bitter, maar door de tranen heen priemt de vreugde, die zij ons geleerd heeft.

Wij vragen God dat Hij haar de volle rust geve, waarvan zij reeds de kenmerken op haar gelaat droeg.



De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van de duurzame afgestorvene danken voor de gebeden en de blijken van sympathie.