

Bij de dood wordt het leven niet ontnomen doch veranderd en voor de rechtvaardige verandert het in een zalige eeuwigheid.



Bid voor de ziel van  
Mejuffer

**Marie - Hélène DE WOLF**

geboren te Everbeek op 22 november  
1886 en er godvruchtig overleden  
op 5 juli 1974,  
voorzien van de HH. Sakramenten.

De ziel van de rechtvaardige berust in Gods hand, de eeuwige dood zal hem niet raken. In het oog van de zondaar schijnen ze dood en hun heengaan een groot ongeluk : maar ze leven in vrede. (Wijsheid)

Dierbare familie, en gij vooral mijn zuster, hebt dank voor uw liefde en genegenheid mij betoond tijdens mijn zielige leven en vooral tijdens mijn oude dagen, dat God U overvloedig zegene. Bedroef U niet maar wees eerder verheugd omdat ik het ware leven heb gevonden. Van hierboven bid ik voor U. Vaartwel en tot weerziens hiernamaals.

God, wees uw dienares barmhartig en geef haar ziel de eeuwige rust.

De familie DE WOLF

dankt U voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel