

« Geef rust o Heer  
geef uw vrede aan de doden ».



VROOM AANDENKEN AAN  
de Heer

## Oscar DE WOLF

weduwnaar van Mevrouw Palmyre ROMAN,

geboren te Michelbeke op 2 augustus  
1894 en overleden in de kliniek  
Sint-Franciscus te Brakel-Opbrakel  
op 9 augustus 1981,  
gesterkt door de HH. Sakramenten van  
de zieken.

Oud-Schepen en Gemeenteraadslid.

---

Eliane DE WOLF,

André en Francine  
DE WOLF-VAN DER HAEGHEN, Martine en  
Geert,

De families DE WOLF, ROMAN, DE BACKER,  
PORTOIS,

danken voor de blijken van genegenheid  
en voor uw gebed.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel

Als de akker geploegd is, bezaaid, en het  
werk gezegend werd; als na de oogst de  
voorraad in de schuren is geborgen en de  
wagen van het leven de hoevepoort is bin-  
nengereden, dan spant de dood de paarden  
uit.

De Heer en Meester van het leven heeft  
Oscar, na een lang leven, weggeroepen van  
zijn aardse boerderij om, naast zijn pas  
overleden echtgenote Palmyre, het eeuwig  
geluk te genieten op het hemels hof.

Zijn heengaan uit zijn vertrouwde landelij-  
ke omgeving is, na zo'n korte ziekte, ver-  
rassend en pijnlijk, zeker voor zijn kinderen,  
kleinkinderen en talrijke vrienden.

Met liefde en wijsheid heeft hij zijn ge-  
zin geleid en zijn bedrijf bestuurd. Met  
noeste arbeid en bekwaamheid dwong hij de  
grond tot vruchtbaarheid. Naast het vele  
werk vond hij de tijd om de aktualiteit te  
volgen en zijn geest te verrijken in boek  
en blad. Hij benutte elke kans om zijn me-  
demensen met raad en daad bij te staan.  
Hij verwierf aldus achting en vriendschap.

Hij was een vroom man met echte gods-  
vrucht. De Wil van de Heer was zijn wet  
en de liefde tot Hem zijn hoogste gebod.  
Hij vroeg de zegen van de Heer over huis  
en land.

Geliefde kinderen, kleinkinderen, familie-  
leden en vrienden, mijn afsterven valt U  
zwaar, zoek troost en sterkte in het gebed.  
Met Gods genade vinden we elkaar terug  
in een ander leven. Volg mijn voorbeelden  
na en heb vertrouwen in de Goddelijke Voor-  
zienigheid.

Heb dank voor uw genegenheid en toege-  
wijde zorgen. Bid voor moeder en voor mij.