

Heer, Uw wil geschiede.



BIDT VOOR DE ZIELERUST VAN
de heer

Oscar De Wolf

echtgenoot van mevrouw
Julia Maria SPITAELS

geboren te Goferdinge op 27 maart 1906 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te
Geraardsbergen op 29 juli 1974, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken.

Niettegenstaande zijn wankelende gezondheid kon
niemand vermoeden dat deze man zo onverwacht
uit ons midden zou worden weggerukt. Opnieuw
wordt in dit afsterven de vermaning van Kristus
bewaarheid: "ge kent noch dag nog uur
waarop de Heer komen zal: 's morgens vroeg
of 's avonds laat. Hij komt als een dief in de
nacht. Weest bereid".

Het leven van Oscar is niet gekenmerkt door
een groots uiterlijk vertoon (of door drang naar
eer en roem) maar door de arbeid van iedere
dag heeft hij in alle eenvoud en stilte gewetens-
vol zijn plicht trachten te vervullen. Door vrouw
en kinderen geerd en bemind, was hij voor hen
een toegewijde en liefdevolle echtgenoot en
vader die enkel hun welzijn en vooruitgang op
het oog had. Om zijn oprechte vriendelijkheid

en zijn minzaam karakter, gepaard met een groot
optimisme, ook in lijden en beproeving, werd
hij door velen geacht.

Wij danken de Heer voor de mooie voorbeelden
die vader ons heeft nagelaten. Moge de Heer
hem belonen voor al het goede dat hij heeft
gepresteerd en we bidden: Heer, reken hem zijn
tekorten niet aan maar wees voor hem een
barmhartige Vader en laat hem delen in uw
heerlijkheid.

Dierbare echtgenote: Dit plotse heengaan is
voor u een zware slag. Dank u voor al uw
zorgen en goedheid. Uw diep geloof in Kristus
weze nu uw kracht.

Lieve kinderen en kleindochter, samen met moe-
der was ik bij u gelukkig, blijft biddend ver-
trouwen op de Heer, de gever van alle goed.

En gij allen, broeders, zusters, familieleden en
vrienden, blijft me gedenken in uw vrome ge-
beden.

De families DE WOLF, MATHIJS,

SPITAELS en MOTTE,

danken u voor uw blijken van medeleven
en kristelijke deelname in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge