

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

**Renilde DE WOLF**

echtgenote van

**IVO JOOS**

geboren te Zegelsem, de 25 Februari 1876  
en er stichtend overleden de 29 Augustus 1951,  
gesterkt door de  
HH. Sakramenten der stervenden.

Om martelaar te zijn hebben wij noch zwaarden,  
noch vuur nodig ; het is genoeg verduuldig te zijn  
in het lijden. H. Greg.

De duurzame overledene heeft waarlijk in verdu-  
digheid het martelaarschap van lichaaamlijk lijden  
doorstaan. Sinds lange weken werd haar lichaam  
opgevreten door een ongeneesbare en pijnlijke  
ziekte, zodanig dat zij geen rustige houding meer  
kon aannemen of door enige beweging haar  
voortdurende pijnen enigzins kon verzachten.

Voortdurend geholpen door liefdadige handen,  
heeft zij die aanhoudende marteling verduuldig en  
met liefde doorstaan, zodat niet één klacht over  
haar lippen kwam. Haar geloof en haar gebed,  
haar liefde tot de gekruiste Zaligmaker, waren  
haar sterkte.

Duurbare echtgenoot en geliefde familie, gij  
hebt zoveel voor mij gedaan dat geen aardse ver-  
gelding mogelijk is. Van uit de Hemel, waarheen  
gij mij geholpen hebt, zal ik voortdurend over u  
waken en bidden voor u om zegen.

Barmhartige Jezus, geef aan haar ziel de eeuw-  
ge rust en dat het eeuwig licht haar verschijne !

De 4 akten.

12 j. afl

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Mijnheer Ivo JOOS;  
De Familien DE WOLF, JOOS en VAN HAEZEVELDE,  
BEDANKEN.