



VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Roger DE WOLF

echtgenoot van Mevrouw

ALINE MATTON,

geboren te Opbrakel op 21 januari 1924 en
er godvruchtig overleden op 17 januari 1975.
Hij ontving tijdig de laatste HH. Sakramenten.
Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in de
familiegrafkelder op 23 januari 1975.

In leven was hij :

Schepen van de gemeente Brakel
Lid van de Kerkfabriek St.-Martinus
Voorzitter van de Kristelijke Volkspartij te
Opbrakel en Voorzitter en Erevoorzitter van
verschillende Sociale Organisaties.

Tot op het laatste ogenblik heeft ons va-
der zich krachtdadig verzet tegen de ziekte
die zijn laatste en grootste levensplannen
verijdelde. Hij is veel te vroeg weggerukt
uit zijn omgeving waar voor hem nog enorm
veel werk voor de boeg lag en is heenge-
gaan op het ogenblik dat alle aspecten en
omstandigheden die noodzakelijk waren om
zijn doelstellingen te verwezenlijken, optimaal
aanwezig waren.

Hij was een man met een standvastig ge-
loof in God, een daadwerkelijke verbeelding,
een positieve maar realistische ingesteldheid
en een hard-kristelijke levenslijn, waar hij
zowel als koopman en als politiek en hu-
maan geëngageerde nooit van afweek. Hij was
er van overtuigd dat door zijn eerlijke levens-
opvatting, die samenging met een hard door-
zettingsvermogen, alles wat zijn leven in
beslag nam juist daar zou komen waar het

komen moest. Het woord van een koopman
is een woord, het woord van Pa was een
gegeven woord, nooit meer - nooit minder.

Samen met diegenen die dicht rondom hem
stonden had hij een tweede fase in zijn leven
aangevat, een fase van ideeën verwezenlijken
die hij reeds lang had gepland en voorbereid.

Een man moet zich volledig kunnen in-
zetten, het altijd en overal opnemen voor
de zijnen, zegde hij veel. Pa was dan ook
bijzonder gehecht aan zijn gezin, zijn familie
en niet in mindere mate aan zijn geboorte-
grond Opbrakel, de plaats waar zijn zaak was
gevestigd, de plaats waar zijn beste vrien-
den en medewerkers wonen en verblijven.

Zijn dood kwam plots en onverwacht en
is een onherstelbare leemte die sterke men-
sen altijd nalaten.

Wij houden zijn aandenken in ere. Moge
hij bij God in vrede rusten.

Mevrouw Aline De Wolf-Matton,
zijn echtgenote.

De Heer en Mevrouw Erik De Wolf-Marijns,
De Heer Clairy DE Wolf,
De Heer en Mevrouw Paul Clement-De Wolf,
Juffrouw Katelijne De Wolf,
De Heer Peter De Wolf, zijn kinderen.

De families De Wolf, Verloo, Matton, Buysse,
zeer gevoelig voor uw blikken van mede-
leven in deze voor hen zo pijnlijke rouw,
danken U van harte.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel