

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

# SARA DE WOLF

weduwe van Mijnheer

JOZEF VAN DER DONCKT

geboren te Zegelsem, de 1 Maart 1871 en er godvruchtig overleden de 25 December 1952,  
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

**Lid van de Vrouwenbond van het H. Hart.**

Als een voorbeeld leefde deze eenzame vrouw onder ons en haar gedachtenis zal in zegening blijven bij al degene haar gekend hebben.

Wie God gevreesd heeft tijdens zijn leven, zal rust vinden in de laatste stonden en in zijn doodsuur gezegend worden.

Van jongsaf op haar hoede tegen de gevaren en de verleiding van de bedorven wereld, is zij opgegroeid in deugdzaamheid en bleef zij standvastig de dienst van God aangekleefd en het goede genegen.

Zij was rechtzinnig in haar handel en wandel en haar rechtschapenheid kon geen kwaad noch ongelijk dulden. Zij opende haar mond voor de wijsheid en gaf nauwkeurig acht op al wat omging in haar huis .. Zij bracht vreugde en genoegen aan haar vrienden, troost en sterkte bij allen die haar benaderden.

Op haar sterfbed was zij gelukkig, omdat zij zich gans overgegeven had aan Zijn Goddelijken Wil. Gestrekt door de HH. Sakramenten die zij godvruchtig en stichtend had ontvangen, verkreeg zij het voorrecht in de vroege morgen van Kerstdag rustig te mogen sterven om sereen naar God te gaan wijl de Engelen haar tegemoet kwamen en zongen : « Vrede op aarde aan de mensen van goede wil. »

Duurbare Zusters, Broer, Familie en vrienden, ik verlaat met een dankbaar aandenken aan uwe genegenheid en uwe dienstwilligheid. God, de loner van het goed, moge U alles vergelden. Eén gunst vraag ik U nog : denkt nog van tijd tot tijd aan mij in uw gebeden.

Jezus. Maria, Jozef.  
De 4 akten.

7 j. afl.  
12 j. afl.

De Familiën DE WOLF, VAN DER DONCKT-GHYS,

Bedanken voor de blijken van deelneming  
in de smartvolle rouw die hen tref.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem