

In de dood zullen wij alles verlaten, onze  
deugden alleen zullen ons vergezellen. H. Ambr.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Theophiel DE WOLF**

zoon van

**Donatus en Fracisca Van Den Haezevelde**

geboren te Zegelsem,

den 5 December 1868, en er godvruchtig overleden

den 21 October 1947,

versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

—  
De goedheid en een vreedzame inborst maken  
de mens aangenaam en doen hem overal vrienden  
vinden. H. Bonav.

Hij wandelde onberispelijk en zonder mense-  
lijk opzicht in al de wegen des Heeren. Hij was een  
christen in lief en leed aan God gehecht, in Wie hij  
vastelijk geloofde, op Wie hij steeds onwankelbaar  
betrouwde, en Wien hij met zuiver hart beminde.

Rechtzinnig in zijn omgang en vreedzaam  
van aard werd hij algemeen geacht en bemind en  
zijn aandenken is in zegen. Eccl. XIV.

Duurbare Bloedverwanten en Vrienden,  
vaartwel hebt dank voor de zorgen waarmee ge mij  
omringd hebt; ik zal bij God voor U bidden en gij,  
van uw kant gedenkt mij in uw godvruchtige ge-  
beden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.  
(300 d. afl.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.

De Familjen DE WOLF, VAN DEN HAEZEVELDE  
en DONCKERWOLCKE,

bedanken voor de blijken van deelneming  
in de smartvolle rouw die hun treft.