

Zij sterven geen onvoorziene dood die de gedachte  
der dood altijd voor oogen hebben. H. Ans.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## VICTOR DE WOLF

echtgenoot van Mevrouw

**Malvina Beerens**

geboren te Everbeek: den 14 April 1865 en er  
overleden den 16 Januari 1948.

Versterkt door de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk

Hij was een goede, zachtmoedige en vreedzame man,  
weerhouden in zijn woorden, recht in zijn handel. Ieder-  
een beminde hem en zijn gedachtenis zal in zegening blij-  
ven bij allen die hem gekend hebben.

Mach. Sap. Eccl.

Beroem u niet op den dag van morgen, want gij weet  
niet hoe of wanneer gij zult sterven. Job.

De deur des Hemels staat open voor degenen die op  
Maria hun betrouwen stellen, H. Anselm.

Bemide echtgenoot, duurzame kinderen en kleinkin-  
deren, geliefde zuster, vaart wel ! De vrede Gods, die  
alle begrip te boven gaat, moge uw hart en uw verstand  
bewaren in Jezus-Christus.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7.

Een milde troost waren ons Uw blijken  
van kristelijke deelneming bij het af-  
sterven van Hem die ons zoo dierbaar  
was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën DE WOLF, BEERENS, DE CLERCQ  
en RAMSDAM,

.....  
Druk. Depessemier Everbeek