

Sterven is niets dan het wijken van vergankelijke lichten voor het Eeuwige Licht.

+

In de hoop op de verheerlijkende verrijzenis van haar lichaam ruste in vrede de ziel van

## Mejuffer Zulma DE WOLF

De overledene was 62 jaar oud (geboren te Michelbeke, 29-8-1900) en werd er tot de Heer geroepen op 27 oktober 1962, gezalfd met de H. Olie.

Nooit beseffen we de waarde van een goed leven beter, dan bij een plots sterfgeval. Nooit ervaren wij sterker de vergankelijkheid van al het aardse, dan wanneer iemand, die met ons - dicht bij ons leefde, onvoorzien de eeuwigheid wordt binnengeropen.

In de Rozenkransmaand is Zulma heenegaan, eenvoudig en stil, zoals zij geleefd heeft. Zij was Maria-kind. Zoals Maria stond zij ter beschikking van God en ten dienste van de mensen. God alleen weet hoe en met welk hart zij dat heeft gedaan. Zij kreeg ook haar kruis : voor haar gevoelig gemoed was haar ziekelijkheid een zware beproeving. Maar, zo min als Maria onder het kruis, heeft zij aan God getwijfeld ; in geloof bleef zij betrouwen en bidden om kracht. Zij, die zo dikwijls gezegd heeft : „ wees gegroet, Maria", heeft nu het antwoord gekregen van Moeder in de hemel : „wees gegroet, mijn kind". - Zo wordt haar leven bekroond met de intrede in het eeuwig zaligmakend liefde-samenzijn met de Vader, de Zoon en de H. Geest.

Laten wij bidden :

„Almachtige, eeuwige God, die aan het menselijk lichaam een ziel naar Uw beeld en gelijkenis hebt ingestort ; - nu Gij bevolen hebt, dat het stof naar het stof terugkere, wil nu ook Uw beeld bij Uw uitverko- renen in Uw eeuwigheid opnemen. Amen".

Broers en Zusters, „God wil het", dat was onze steun in dit leven ; het weze uw troost bij mijn sterven. Ik dank U voor uw liefde.

Familie en vrienden, dat God U zegene en Maria U bescherme.

Gelukkig die, van kindsbeen af,  
Maria heel haar harte gaf,  
en tot de laatste stonden  
bij Haar en hare Zoon alleen  
de troost in 's werelds droef gewe-  
gezocht heeft en gevonden. (G. Gezelle)

+

Voor uw medevoelen bij het afsterven van  
Mejuffer Zulma DE WOLF  
en voor uw gebeden ten bate van haar ziel,  
voelen wij ons getroost en danken er U  
van harte om.

De Families DE WOLF, DE BACKER,  
VAN CROMBRUGGE,  
VAN DER DONCKT.

Uitg. Mw L. De Vleeschauwer-Coppens. Michelbeke