



Tot vroom aandenken aan

Mevrouw

Maria Deworm

weduwe van de Heer

Alexis Geenens

geboren te Ronse, op 26 februari 1906 en er gelovig overleden op 26 september 1978, gesterkt door het sakrament van de zieken, het viaticum en de apostolische zegen,

Om ze niet te vergeten, kan men de gelaats-trekken van een geliefd mens bewaren op een foto, maar dit zal zelfs niet nodig zijn om een levendige herinnering te houden aan onze dierbare. Want al wie ze gekend heeft zal haar beeld in het hart bewaren; ja, voor ogen hebben een warme opgewekte glimlach, een aandachtige, wijze en milde blik; in het geheugen gegrift een steeds belangstellend en luisterbereid mens.

Zij hield van het leven, van de zon en de bloemen, van de vreugde, de gezelligheid, zij hield van de mensen. Zij wou sterk en optimistisch zijn en betoonde daarbij ook zoveel fijn-gevoeligheid en begrip dat het voor ieder toch zo goed was bij haar te vertoeven. Zij kende dan ook de vreugden eigen aan een zorgzame echtgenote, een echte moeder en een schoon mens: ware wederliefde, een huis vervuld met blijde kinderlach, open voor familie en vrienden.

Haar moed en diep geloof zullen wij als een kostbaar erfdeel meedragen. Want, voor het kruis en de beproeving, die ze als een fijnbesnaarde vrouw diep aanvoelde, werd ze even stil, vouwde de handen in ingetogen gebed, om dan opnieuw haar taak op te nemen en ten volle te vervullen.

De machteloosheid die haar ziekte meebracht moet dan ook voor haar ontzettend zwaar geweest zijn; het besef afscheid te moeten nemen van haar dierbaren, verscheurend. En nogmaals, nooit kunnen wij vergeten hoe zij die laatste strijd moedig en vertrouwd gestreden heeft...! Iemand om nooit te vergeten! Zoals zij verder leeft in Gods liefde, zo leeft zij verder in ons dankbaar gemoed.

Mijn kinderen, dank omdat gij geworden zijt mensen naar mijn wens, dank voor zulke attentievolle wederliefde. Lieve kleinkinderen, dank omdat mijn glimlach verder op uw lippen leeft! Dierbare broeder, zuster en familieleden, onze verbondenheid blijft in de Heer bestaan, onze vrienden, het was goed samen te zijn...; alles wordt eens nieuw!

Heer, mijn God, ik ben zeker van U!

Haar kinderen

Bert en Mienne LAUWERS - GEENENS,
Bob en Yolande GEENENS - BLANQUART,
Chris en Mary Clare DEROUCK - GEENENS,
Bernadette GEENENS,

en de familie

danken voor uw deelname in hun rouw.

Begraf. Firma Aelvoet, Ronse