

«Zing voor de Heer met een dankbaar hart psalmen,
hymnen en liederen ingegeven door de Geest.
En al wat gij doet in woord of werk, doe alles
in de naam van Jezus de Heer, God de Vader
dankend voor hem».

(Kol 3, 16-17)



Wij danken de Heer
voor het priesterleven van

Albert De Wulf

Geboren te Oostakker op 7 januari 1916,
priester gewijd te Gent op 20 april 1941,
verbleef gedurende 24 jaar te Ronse als
Collegeleraar
en onderpastoor van St.-Martinus
pastoor te Schendelbeke op 30 juni 1965
pastoor te Heusden op 6 oktober 1969
op rust sinds 3 oktober 1987.

*De namis heeft plaats op zondag 4 juni 1995 om
9.30 uur.*

De families De Wulf en Dutordoir
danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Heel dicht bij Pasen, het feest van de Vrijzenis en
nieuw leven, is Albert, doodvermoeid, van ons heen-
gegaan.

Velen herinneren ons zijn bezorgdheid voor allen,
zijn rustige en bedachtzame stem, zijn aandacht
voor zieken en kleinen. Hij wilde nooit opvallen,
maar liet een diepe indruk na.

Heer onze God, wij danken U voor de vriendschap
die van Albert is uitgegaan en voor de rust en de
troost die hij rondom zich heeft gebracht. Wij dan-
ken U omdat hij door zijn lange lijden en zijn dood
ons heeft geleerd wat gehoorzaamheid is aan U en
waardoor hij een mens geworden is om van te hou-
den. Laat hem, Heer, die U en de mensen - als
priester - trouw heeft gediend nu tenvolle thuisko-
men in uw blijvende Paasvreugde.

Het verdriet en vertrouwen geven we hem uit han-
den, in de betere handen van de Heer, die zijn blijd-
schap was vanaf zijn jeugd.

Begr. Brossé, Heusden, Tel 2307161

Druk-Shop