

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

ALOÏS DE WULF

Echtgenoot van mevrouw Alice Flamant

Geboren te Godveerdegem op 18 juli 1899 en
godvruchtig overleden te Zottegem op
20 november 1973, gesterkt door de
genademiddelen van de H. Kerk en de Paus. Zegen

Mevrouw Aloïs De Wulf-Flamant
De heer en mevr. L. De Wulf-Bogaert
en kinderen
Zuster Godelieve De Wulf
De heer en mevr. A. Coolens-De Wulf
en kinderen
De families De Wulf, Flamant,
D'Hollander en D'Hauwers
danken U voor de blijken van
genegenheid en medevoelen

Wies,
Jij bent heengegaan !
Jij bent niet meer !
Wij wisten het,
Jij en ik.
Jij droeg de vreselijke pijn
voor jou alleen.
Ik voelde dat je pijn had ;
jij zweeg;
Ik ook.
Jij waart mijn vriend,
Ik was jouw vriend.
In al je lijden vroeg je me :
hoe gaat het ?
Jij leed er om !
Mijn droefheid gaf je moed
om voort te leven . . .
Nu weet ik dat jij er bent,
dat je leeft,
dat je me niet vergeten zult,
omdat we elkaar beminden
Mag ik je vragen,
bid voor mij,
opdat ik jouw leven volgen mag.