



**Bid voor de ziel**

van Mijnheer

**JULIEN DE WULF**

weduwnaar van

**Mevrouw Marie VANNESTE**

geboren te Petegem, op 7 december 1890 en godvruchtig overleden te Ronse op 19 juli 1967, gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

---

Julien is zeer zacht in de Heer ontslapen na een pijnlijke ziekte. Hij heeft ze moedig en geduldig doorstaan. Gods H. Wil heeft zich aan hem voltrokken. Zo gaat het met ieder mens in 't leven, elk heeft zijn eigen bestemming, maar allen moeten na de proeftijd overgaan naar het eeuwig leven.

Gelukkig de mens, die zijn God trouw heeft geënd en in zijn geloof volhard heeft tot het einde toe; hij gaat met vertrouwen zijn Heer tegemoet. Heeft Jezus niet gezegd: Wie in mij gelooft, zal het eeuwig leven bezitten. Ik ben het Leven en de Verrijzenis. Wie in Mij gelooft, wie mijn geboden onderhoudt, zal het eeuwig leven bezitten en Ik zal hem ten jongsten dage doen verrijzen.

Versterkt door het H. Sacrament der Zieken is de dierbare overledene met vertrouwen zijn Heer tegemoet gegaan.

Voorzeker heeft hij reeds de troostende woorden van zijn Heer vernomen: kom trouwe dienaar, omdat ge trouw gebleven zijt aan uw geloof, kom, treed binnen in de vreugde van uw Heer.

Dierbare familie en kameraden, ik heb mijn tijd gehad, nu zeg ik u allen vaarwel en dank u voor uw genegenheid en vriendschap. Ik hoop u allen eens weer te vinden bij de Heer. Bidt voor mijn zielerust en ik vergeet u ook niet bij de Heer onze God.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid!

Mijnheer en Mevrouw Albert DE WULF-  
JOVANOVIC,

De families, DE WULF-MOERMAN en VAN-  
NESTE-ANRIJS,

*danken U voor uw gebeden en  
deelneming in hun rouw.*