



Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld,
meer dan een rijke oogst mij kan geven.

(Psalm 4).

Met dankbaarheid en liefde denken wij terug
aan de Heer

PROSPER DE WULF

echtgenoot van Mevrouw
CLARA DE DECKER.

Hij werd geboren te Ertvelde op de 7de november
1893, en overleed te Grimminge, verblijd door de
genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk,
op de 30ste augustus 1973.

Een zware, laat doorgebroken ziekte heeft hem
geveld. Gelukkig kon hij sterven zoals hij bijna
80 jaren had geleefd : met een glimlach op de
lippen, met humor in het hart, met een wonder-
bare liefde voor de kleine kindjes - het verheug-
end gevolg van zijn offer -, met een vreugdig
woord voor allen die hem ontmoetten, blij om
elk bezoek dat hem ten zeerste verheugde, zó
dat hij het tevens gemakkelijk maakte aan wie
het laatste afscheid kwam nemen ...

Toen hij mooi opgebaard lag, leek hij rustig
sterk, wel twintig jaar jonger.

Nu hij naar zijn oorsprong is gegaan, kennen wij
de eenzaamheid ...

Wij kennen d'eenzaamheid sinds vader
verstarde tot een beeld van rust.
Hij schreef zijn levensboek. Wij blade-
ren bindend blad na blad te gader :
elk woord heeft iets dat troost en sust.

Onze woorden en herinneringen,
gebonden tot een simpel lied,
gaan in ons eenzaamheid aan 't zingen ...
Zijn leven ruist van vele dingen :
van jubelende vreugd en van verdriet.

Maar zingend over vaders leven,
wordt uit de grondtoon van verdriet,
stoer en sterk een melodie geweven
van blijde strijd en nooit begeven.
Nu juicht van dankbaarheid ons lied.

Mijn lieve echtgenote, meer dan een halve eeuw
hebben we gelukkig mogen samenleven in zor-
gen, werk, gebed en veel vreugde : omdat we
ons leven steeds trachtten te richten naar
"De Waarheid". Ik dank je voor je rijke levens-
hulp : de liefde.

Mijn enig kind priester, het geluk dat je me
steeds hebt gegeven, kon ik nooit verwoorden...
Blijf verder met mij verenigd aan het altaar des
Heren.

Mijn vele trouwe familieleden en goede vrien-
den : "Weest allen blijde in de hoop, geduldig
in het lijden en volhardend in het gebed".

(Rom. XII, 12).

De families DE WULF - DE DECKER danken U
van ganser harte voor uw christelijk medevoelen.