

*Nu vallen de laatste grenzen open.  
Mijn Heer en mijn God nu ben ik thuis.*



Laten we dankbaar bidden  
voor

**MEVROUW**

**Germaine, Maria, Odilla DE VOS**

echtgenote van de Heer

**René DE MARTELEIRE**

geboren te Maarke - Kerkem op 7 februari 1909  
en godvruchtig overleden  
te Maarkedal (Nukerke) op 2 mei 1978,  
gesterkt door de Heilige Sakramenten van de zieken.

Lieve echtgenote, moeder, grootmoeder en dierbaar  
familielid, wij zijn bedroefd om je heengaan... en  
toch dankbaar om wat jij voor ons betekent.

Jouw leven was edel en schoon.

De rust, zo zichtbaar aanwezig op jouw rimpelloos  
gezicht, was de weerspiegeling van jouw zielevrede.  
Zoveel kommervolle dagen tijdens de actieve jaren  
van arbeid, die immer zorgende aanwezigheid voor  
zovele familieleden, vrienden en bekenden.

Jouw nooit aflatende werkzaamheid, zelfs wanneer  
die langzame aftakeling van het ziekteproces begon  
en toenam.

Nu ben ik bij onze Heer.

Dank aan mijn lieve man die me met zoveel liefde  
in mijn laatste jaren heeft bijgestaan.

Ook aan mijn lieve kinderen en kleinkinderen. Ze  
waren steeds een grote steun voor mij.

Tot weerziens in de hemel.

---

De Heer René DE MARTELEIRE,

De Heer en Mevrouw  
Robert VAN LANCKER-DE MARTELEIRE  
en kinderen Chantal en Stefaan,

De Heer en Mevrouw  
Denis DE MARTELEIRE-TUYBENS  
en dochter Sabine,

De Families DE VOS, CAPIAU,  
DE MARTELEIRE en DE CLERCQ.

*danken U van harte voor de blijken van  
genegenheid hen betoond in hun rouw.*