

Heer, verleen hem toegang tot uw rijk.

†

Aandenken van
de Heer Leo DE VOS

weduwnaar van
Mevrouw Maria Baeskens

geboren te Michelbeke op 12 oktober 1886
en er godvruchtig overleden op 25 november 1968
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen
Lid van de Bond van het H. Hart.

Zijn laatste levensjaren waren een aangehouden
zucht van heimwee : het verdriet van de oude
man die alleen valt. Leven had voor hem geen
zin meer. Onbewust bracht hij zo hulde aan de
schone verbondenheid van man en vrouw, in wel
en wee tot eenheid verareoid. Eens alleen, was
hij zich zelf niet meer. Alle inspanningen van kin-
derlijke genegenheid aan hem besteed, vermochten
hem niet te troosten : hij was alleen, levensmoe,
bereid om te sterven. De terugblik op een schoon
verleden stemde hem wel dankbaar, doch het was
voorbij.

Beminde kinderen en kleinkinderen, moeder en
ik, wij zijn u voorgegaan op de weg van geloof,
werkzaamheid en toewijding. Gaat ook die weg,
hij leidt naar het ware geluk. Bidt voor ons in
dankbare herinnering.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk !

†

De families DE VOS, BAESKENS,
ROELANDT, HAEGEMAN,

zeer gevoelig voor uw blijken van kristelijke
deelneming, danken U van harte,

Uitg. Mw L. De Vleeschauwer, Michelbeke