



Vroom aandenken aan

DE HEER

Hypoliet AELVOET

weduunaar van Mevrouw Julia PROVOST

geboren te Melden op 3 april 1909 en plots overleden
te Ronse op 27 januari 1997,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Oud-Strijder 1940-1945 en kriegsgevangene

Lid NSB - Etikbove

*Medestichter van de Bond der Gepensioneerden te
Etikbove.*

Gewezen Gemeenteraadslid te Etikbove.

André en Gilberte Aelvoet-Vanderhaeghen,
kinderen en kleinkinderen,
Ghislain en Andréa Vander Mijnsbrugge-Aelvoet,
en kind,

Emiel en Martha Viaene-Aelvoet,
en kind,

José en Rosane Aelvoet-Vanhoolandt,
en kinderen

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen;
De families

Aelvoet-Wattelainne en Provost-Van Nieuwenhuyze
*danken voor de bliken van deelneming
in rouw en gebeden.*

Namis op zaterdag 8 februari 1997 om 18.30 uur, in
de kapel van het Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse.

Vader, jij was een verstandige, wijze man met
een ijzersterke wil. Samen met moeder heb
je zowel voor- als tegenspoed gekend, maar
alle tegenslagen konden jullie overwinnen.

Als grootvader was je geliefd, werd je
gerespecteerd en was je één en al oor voor
ons. Je was een zachte pit in een ruwe bol-
ster die ons het leven voor een stuk heeft
leren kennen, waarvoor wij je zeer dankbaar
zijn.

Artistieke hoogvlieger. Je wist iedereen te
imponeren met je sculpturen die menig
huiskamer sieren.

Rots in de branding; steun en toeverlaat voor
iedereen.

Winnaar in alles wat je deed: je werk, je gezin,
je hobby's.

Eeuwige grappenmaker. Vraag het maar aan
zijn talrijke vrienden en kennissen.

Loyaal vertrouwdde hij zich toe aan God in
gebed en in de verbondenheid met zijn
medegelovigen.

De familie

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal
Begrafenissen D'Hondt - Oudenaarde