

†

BID VOOR DE ZIEL VAN  
**de heer Ivo AELVOET**

weduwnaar van

**Mevrouw Martha-Anna CORNIL**

geboren te Etikhove de 20 juni 1890 en overleden  
te Oudenaarde de 18 juni 1973, voorzien van de  
Genademiddelen van onze H. Moeder de Kerk.

---

„De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand,  
en geen kwelling zal hen raken”.

Ivo was een eenvoudig, goed en gelovig man,  
goed echtgenoot en vader, graag gezien door  
allen die hem kenden, want zijn vrienden waren  
talrijk. Was hij graag gezien, hij was ook graag  
„gehoord”; omwille van zijn levensmoed en  
omwille van zijn muziekinstrument, waarmee hij  
zovele jaren de feesten en de processies hielp  
opluisteren.

Beste kinderen, familie en vrienden, ik dank U  
voor uw genegenheid mij betoond. De Heer roept  
mij tot een beter leven. Vergeet mij niet. Laten  
wij samenblijven in de Gemeenschap van de  
Heiligen.

Heilige Ivo, bid voor hem en voor ons.

Robert en Elisabeth CORDIER-AELVOET, kinderen en kleinkinderen ;  
Sylvain en Gisèle AELVOET-VANGERMEERSCH, kinderen en kleinkinderen ;  
De families AELVOET, AELVOET, CORNIL en BOTTELDOORN

DANKEN U OPRECHT VOOR UW GEBEDEN  
EN KRISTELIJKE DEELNEMING.