



Tot vroom aandenken aan

JUFFROUW

Maria Eulalie AELVOET

geboren te Etikhove op 15 april 1900
en godvruchtig overleden
te Maarkedal (Maarke-Kerkem)
op 2 februari 1983, gezalfd «in extremis».

«Zulk leven, zulke dood!» Een kristen mens moet de dood zeker niet vrezen: het is geen smartelijk afscheid nemen, maar veeleer 'n blijde gebeurtenis; het definitief intreden in het Rijk Gods.

Zij heeft kristelijk geleefd; haar geloof heeft ze steeds hoog en gaaf gehouden, in dienst van God en haar medemensen.

Vrij onverwacht komt nu het uur van sterven. Maar niets kan de schone en oprechte liefde die ons bindt verzwakken, ook niet de dood.

Wij bidden voor onze dierbare overledene, die door het Doopsel de weg van Kristus is ingeslagen, dat zij nu diezelfde Kristus mag ontmoeten in een onvergankelijke vreugde.

Dierbare familieleden, hebt dank van harte voor uw genegen en toegewijde bezorgdheid die ik thuis mocht genieten. Eens komt de dag dat wij voor altijd samen zijn bij de Heer in het hemels Vaderhuis. Blijft mij indachtig in uw gebeden.

Sint Elooï en Sint Vincent, parochiepatroons,
bidt voor ons!

De familie dankt U van harte voor uw blijken van deelneming.