

"Niet voor zichzelf
maar voor anderen heeft hij geleefd".



Gedenken wij dankbaar in de H. Eucharistie
en in ons gebed
DE HEER

Frans BAUWENS

echtgenoot van mevrouw
Paula VAN DER HAUWERT

geboren te Michelbeke op 14 februari 1925
en godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-
Vrouweziekenhuis te Aalst op 2 februari 1989,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Paula BAUWENS-VAN DER HAUWERT,
Pieter en Ingrid
VAN DE KERCKHOVE-BAUWENS en Chris,
Guy en Mieke
BAUWENS-SCHUTYSER, Davy en Kim,
Geert en Kathleen
BAUWENS-BOCKSTAL en Carolien,
Marnick en Daisy
VAN DER HAEGEN-BAUWENS,

De families

BAUWENS, VAN DER HAUWERT,
DE VOS en TRONCQUO

danken U voor uw aanwezigheid
en uw blijken van medeleven.

Namis : donderdag 2 maart 1989 om 18.30 u.

Leven met onverwoestbare moed - in weer-
wil van donkere ziektedagen - en dit tot
het heengaan komt, kunnen alleen de dap-
peren.

Zo ook was onze echtgenoot en vader, die
tot het allerlaatste getracht heeft het leven
voor ons gewoon te houden.

Hij kon genieten van alles wat hij in zijn
leven dag aan dag deed. Hij was rustig en
goedhartig. Zelfs gedurende zijn lange ziek-
te was hij zeer moedig en kon hij ons nog
opbeuren. Hij bezat de kunst om te leven
en gelukkig te zijn met eenvoudige dingen.
Hij was al warme liefde voor zijn echtgeno-
te, zijn kinderen en familie.

Met volle overgave aan Gods wil heeft hij
zijn lijden gedragen. Zo is hij in zijn leven,
zijn lijden en zijn sterven voor ons allen
een uitnodigend voorbeeld geweest.

Vader, het is moeilijk afscheid van je te ne-
men, de smart is groot. We zijn je dank-
baar voor je leven.

ABC-DRUK MEERBEKE - Tel. 054/332520

Begrafenissen - Crematies Herregodts
Geraardsbergsestraat 110-112 - 9400 Ninove