

« Zo zijt gij dus geen vreemde-
lingen en bijwoners meer, maar
medeburgers van de heiligen en
huishenoten van God »

(Efesiërs 2,10)

IN VREDE de ziel van

M E V R O U W

Amelbergha Coessens

weduwe van de Heer
Ernest DE PESSEMIER

geboren te Rozebeke a/d Zwalm, de 16 sept.
1895 en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Zottegem, de 24 sept. 1965, gesterkt door de
Sakramenten van de zieken en de Pauselijke
zegen.

'n Eenvoudige, minzame, vriendelijke en
goede moeder ! Haar geloof was niet opper-
vlakig, maar diep en « eerlijk voor God ».
Dat bewees zij, zolang ze kon, iedere zon-
dag : flink op tijd, sterk aandachtig en
voorbeeldig - volzaam.

Zij doet ons nu denken aan het woord
van de dichter (L.R.) : « de moeders gaan
maar sterven niet » en aan de uitdagende
kreet van Sint-Paulus : « dood, waar is uw
zegepraal ? »

— Dierbare kinderen, hoe goed en graag
was ik bij U ! Al uw zorgen en liefde wa-
ren voor mij !

Nooit zal ik U daar genoeg kunnen voor
danken.

— Beminde kleinkinderen, ik toonde U in
woord en werk de ware goede weg door het
leven. - Blijft trouw aan God en Kerk.

— Beste familie en vrienden ,

« gedenkt mij in uw gebeden !

Gebeden hebben kracht :

Zij komen als stralen gegleden

door onze nacht. »

(H.R.H.)

H. Amelberga (verbleef te Mater en Tem-
se) bid voor haar.

— Moge zij eeuwig leven !



De Heer en Mevrouw Marcel De Pessemier-
Van Petegem,

De Heer en Mevrouw Marcel De Vleeschau-
wer-De Pessemier,

Jonge Heer William De Pessemier,

Jonge Juffers Jeanine, Claudine en Carine
De Vleeschauwer.

haar kinderen en kleinkinderen.

De families De Pessemier, Pandelaere, Coes-
sens, De Bosscher,

**danken U voor de troostgevende blijken
van christelijke deelneming en voor uw
vurig gebed.**

De Beiaard