



GODVRUCHTIG AANDENKEN

van Mevrouw

Maria - Leontina CORDONNIER

weduwe van Mijnheer

OMER MEERSCHAUT

geboren te Sint-Maria-Latem, 29 October 1887

overleden te Rooborst, 5 October 1950

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Voortplanting des Geloofs.

Een kloekmoedige vrouw is troostelijker dan de schatten, die men van de uiteinden der aarde aanbrengt.

Kloekmoedigheid en welvoegelijkheid zijn haar versiersels, en zij zal haar laatste dag met vrolijkheid tegemoet zien. Zij opent haar mond om wijsheid te spreken... Zij heeft haar huis zorgvuldig bestuurd en haar brood in ledigheid niet geëten. Haar kinderen zijn opgestaan en hebben hare lof verkondigd.

(Spreuken 31.)

Als kwelling en ziekte haar zijn overkomen, is zij in de vreeze Gods standvastig gebleven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, vergeet nooit uwe ouders, die u in eer en deugd hebben opgebracht, blijft godsdienstig en eensgezind, en de vrede des Heren zal met u zijn.

O. L. Vrouw, Koningin van de allerheiligste Rozenkrans, Lid voor ons.

IN VREDE RUSTE ZIJ!

Uitgever, Ch. Van Audenhove, kosteer, Rooborst

Mijnheer en Mevrouw Maurice HEYNDRICKX-MEER-
SCHAUT en kind Jacqueline;
Mijnheer en Mevrouw Maurice MEERSCHAUT-DE
WEIRDt en kinderen Willy, Monique, Jostane en José;
Mijnheer en Mevrouw Michel MEERSCHAUT-DEWEIRDt;
Mijnheer en Mevrouw Michel DEWEIRDt-MEERSCHAUT;
Mejuffer Gabriëlle MEERSCHAUT;
Mijnheer en Mevrouw Jozef MARJUNS-MEERSCHAUT;
De familiën CORDONNIER, MEERSCHAUT, DE TEMMER-
MAN en DEMEULENAERE

danken U van harte voor de blijken van
christelijke deelneming en gebeden.