

Ten paradijze geleiden u de engelen!

(Off. overl.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Marie-Constance DELCOURT

weduwe van de Heer

Francis VAN WIJMEERSCH,

geboren te Elst op 5 april 1887 en
godvruchtig overleden te Michelbeke op
10 januari 1978, voorzien van de HH.
Sakramenten der zieken.

Moeders worden nooit te oud, hun zorgvul-
dige liefde is onvervangbaar. Wat zijn die
oude grootjes toch schoon : in hun zetel
weggedoken, bidden ze voor levenden en
overledenen die hun lief zijn. Hun rusteloze
handen die heel hun leven gezorgd hebben,
trachten nog dienst te bewijzen. Zij aan-
vaardden goedwillig de miseries van de oude
dag : zij hebben in hun leven al zoveel
meegemaakt dat ze zonder opstandigheid en
zonder klacht dat laatste er nog bij nemen.

Dat is ook het beeld van de dierbare
Constance. Ze droeg in haar hart een le-
vendig geloof en ze was fier dat ze de
vroomheid van haar jeugd had bewaard. Het
dagelijks leven was voor haar een wisse-
lend schragen van harde slagen en troostend

familiegeluk. In haar oude dag was ze om-
ringd met kinderlijke eerbied, liefderijke at-
tentie en geduldige toewijding. Ze mag vol-
daan op haar leven terugblikken want het
was de moeite waard.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, gij zijt mij allen even
dicht in liefde. Mijn leven was één bekom-
mernis om uw geluk en welzijn. Moeder is
lang bij U geweest en zoals ik goed ge-
weest ben voor U hebt gij ook voor mij
gezorgd. Ik dank er U om en bid God dat
zoals we op aarde verenigd zijn geweest het
ook hierboven moge zijn.

Vaarwel en bidt voor mij.

Jezus, barmhartigheid.

De families DELCOURT, VAN WIJMEERSCH,
DE TEMMERMAN, VUNCK,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel