

Geloofd zij Jezus Christus.



Bid voor de zielerust van

DE HEER

Cyriel - Joseph DERNAUCOURT

echtgenoot van mevrouw
BERTHA VAN DER STICHELEN

geboren te St.-Maria-Lierde, op 27 februari 1900 en godvruchtig overleden in de Et. Elisabethkliniek te Zottegem op Kerstdag, 25 december 1978, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de pauselijke zegen in het stervensuur.

Lid van de Bond H. Hart « Kerk en wereld »
Lid van de kristen bond der gepensioneerden

« God, gij neemt het leven niet van ons af,
Gij maakt het nieuw,
dat geloven wij op Uw woord ;
en als ons aardse huis — ons lichaam —,
afgebroken wordt,
heeft Jezus, voor hen die Hem erkend

in hun leven,
al een plaats voorbereid in uw huis,
om daar voorgoed te wonen.
Daarom, met alle engelen,
met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U ».

Dierbare echtgenote, zeven maanden geleden vierden wij ons gouden huwelijksjubileum. Wat waren wij toen gelukkig met onze kinderen en kleinkinderen dank te zeggen aan de Heer voor zovele jaren gelukkig samenzijn. — En nu vrij onverwacht wordt ik door de Heer opgeroepen om mijn aardse taak te beëindigen en op te gaan naar het hemels geluk.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, en schoonzuster, hoe pijnlijk zal voor u allen dit afscheid zijn. Moge dit voor u een troost zijn dat ik de Heer altijd heb gediend in mijn gezin. Bid nu allen voor mijn in uw gezinsgebed en in de H. Mis.

H. Hart van Jezus, op U stelde ik steeds mijn vertrouwen.

**De families : DERNAUCOURT, D'HONDT,
VAN DER STICHELEN en
VAN DEN BOSSCHE,**

danken U van harte voor uw blijken van christelijke deelneming in hun rouw.

Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove