



VROOM AANDENKEN

AAN

DE HEER

ARTHUR BAUWENS

echtgenoot van Alice ROOS

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op
24 november 1908 en overleden te Ronse op
30 november 1982,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Lid van de Oud-Strijders 1940-1945.

Ja, eenmaal luidt voor elkeen de doodsklok.
Vandaag meldt zij het overlijden van Arthur,
en roept zij ons allen op tot gebed voor hem
en tot waakzaamheid voor ons. De Heer heeft
ons verwittigd: "Weest waakzaam!"

Toen de ziekte hem trof, heeft hij geduldig
en grootmoedig de lasten van de jarenlange
beproeving gedragen; nu is hij zacht ont-
slapen in de Heer.

Hij was eenvoudig, werkzaam en dienst-
vaardig; ook mocht hij de achting en genegen-
heid van allen genieten, en in vrede en liefde
met vrouw, kinderen en kleinkinderen ge-
lukkig zijn.

Heer, nu is onze dierbare overledene daar
aangekomen waar elke christenmens zijn be-
stemming vindt: langs de dood in een eeuwig
en nieuw leven. Om het vele goede en schone
dat hij hier op aarde heeft gedaan, en dat ons
met blijde herinneringen steeds zal vervullen:
schenk hem uw eeuwig geluk!

Dierbare echtgenote, lieve kinderen en klein
kinderen: vaartwel! Het leven is kort. Blijft
moedig in alles: God is goed, bij Hem is
troost en sterkte te vinden. Ik dank U om uw
rusteloze zorgen. Blijft voor mij bidden!

Alice ROOS, zijn echtgenote;
André en Hélène ROMAN-BAUWENS,
Laurent BAUWENS, zijn kinderen;
Christian en Martine FOUCQUET-ROMAN,
Sylvie FOUCQUET, zijn kleinkinderen;
zijn achterkleinkind;

De families BAUWENS-DE LANGHE en ROOS
VANDEMERGHEL

danken U voor de blijken van deelneming.

Drukk. Botteldoorn, Maarkedal
Begravenissen pvba D'HONDT - Oudenaarde