

Heer, geef haar de eeuwige rust
en het eeuwig licht verlichte haar.



TOT NAGEDACHTENIS AAN
MEVROUW

Margaretha DE BEER

echtgenote van de Heer
Robert VAN DURME

Geboren te Hillegem op 4 oktober 1909 en
overleden te Ronse op 7 oktober 1985 met de
genade van het sakrament van de zieken.

Wij hebben hier geen blijvende woonplaats.
Ons echte vaderland ligt in God. Dat is het
geloof van het volk van God. Dat is onze
kracht om het leven een diepere zin te geven.
Wij leven in de hoop op een betere toekomst.
Want wij hebben iemand die ons is voor-
gegaan, Jezus van Nazareth, die naast ons is
komen te staan om ons de weg te wijzen
naar de Vader en die in de verrijzenis de
dood heeft overwonnen.

In dat geloof en die hoop heeft onze dierbare
overledene haar aardse taak vervuld. Dankbaar
om het leven en om alles wat het te bieden
had, heeft zij zich ten dienste gesteld van de
anderen.

De welverdiende rust duurde maar enkele
jaren en nu is het einde gekomen van haar
aardse bestaan om over te gaan naar een

andere werkelijkheid. Wij vertrouwen haar toe
aan de handen van de levende God, nu onze
handen niets meer voor haar kunnen doen.

Dierbare echtgenoot en kinderen, hebt dank
voor alles wat u voor mij hebt betekend.

Lieve familie, door uw liefdevolle zorgen in
de moeilijke dagen waart gij een grote troost
en steun. Hebt dank daarvoor en moge God
u zegenen.



Robert VAN DURME,
Julien en Anna
VAN DURME - VAN ELSUWE,
Robert en Godelieve
VAN DURME - VAN DEN DRIESSCHE,
Luc en Margriet
VAN STEENBRUGGE - VAN DURME,
Nico VAN DURME,
Tom VAN DURME,
De families DE BEER, VAN DURME,
GABRIELS en BAELE,

danken voor uw aanwezigheid en blijken
van medeleven bij hun rouw.

Begr. Holderbeke - druk. van boxstael