



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER
Albert DE BLAUWE

*echtgenoot van Mevrouw
Julia DE VOS*

geboren te Zegelsem op 12 januari
1915 en godvruchtig overleden te Ouden-
denaarde op 28 augustus 1977.

Sterven is altijd moeizaam afscheid
nemen van de welbekenden: familie-
leden en vertrouwde vrienden, en van
alles wat ons dierbaar is. Gelukkig
wie zo tracht te leven zoals hij op het
uur van zijn dood zal wensen geleefd
te hebben.

(Navolg. v. Chr.)

Laten wij God danken om het ge-
loof dat hij ons heeft gegeven, en
waardoor wij weten dat Christus volle
betekenis aan het lijden heeft ge-
geven. Hij kent de diepere reden van
ons werken en zorgen; Hij weet de
echte waarde van jarenlange liefde,
vertrouwen en... beproeving. Daarom

mogen wij stellig hopen dat de ziel
van de overledene in het hemels ge-
luk is opgenomen.

Beminde echtgenote, ik zeg U vaar-
wel. Heb dank voor uw liefde en ge-
negenheid. Blijf mij nu dagelijks in-
dachtig in uwe goede gebeden.

Beste kinderen en familie, ook U
allen dank ik en vraag ik om een vu-
rig gebed.

Barmhartige Jezus, geef hem de
eeuwige rust!

Mevrouw Julia DE VOS,
De Heer en Mevrouw Rufin en An-
toinette DE BLAUWE - VER-
HAEGHE,
Mejuffrouw Elke en Jongheer Sam-
my DE BLAUWE,

danken U
voor de blijken van genegenheid
en voor uw gebed
bij dit afsterven.

Vandevelde, Oudenaarde