

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Maria, Valentine DE BLEEKER

weduwe van de Heer Cyriel VAN PETEGEM,

geboren te Ronse op 1 mei 1894 en godvruchtig overleden te Zottegem op 29 januari 1979, gesterkt door het Sakrament van de zieken, het Viaticum en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de K.V.L.V.

Onze dierbare overledene is terug verenigd met haar echtgenoot, één voor het eeuwig leven nu, zoals ze één waren geweest voor hun levensopdracht, in liefde en arbeid en toewijding aan hun gezin. En zoals men van vader mocht schrijven, op zijn doodsprentje, dat hij een goed mens was geweest en dus niet voor niets had geleefd en verder leefde in zijn kinderen en kleinkinderen en in de kring van mensen die getroffen waren door zijn goedheid en werkzaamheid, zo mogen wij nu hetzelfde van haar zeggen. En dit verzacht inderdaad de pijn van het afscheid : dat wij dankbaar mogen terugblikken op een schoon leven van een sterk en moedig mens die echt geleefd heeft voor haar huisgezin.

Haar kinderen zullen nooit de genegenheid vergeten die zij van haar ondervonden heb-

ben, zoals zij wederzijds de liefde en de zorgen met dewelke zij in haar oude dagen werd omringd ook nooit zal vergeten.

Moeder is niet meer hier, maar in de geest en in het hart bewaren wij haar een levendige en warme plaats. Moeder is bij de Vader en vandaar beschermt en bezielt zij ons verder.

Laten wij dan ook God onze Vader danken omdat Hij ons leven zo zinvol wil maken, zodat het de moeite waard is te leven in waarheid en liefde, in dienstbaarheid en barmhartigheid.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, een grote plaats hebt gij ingenomen in mijn hart, ik blijf u dankbaar toelachen van bij de Heer.

Beste zuster en broeders, familieleden en vrienden, gedenk mij verder in uw gelovig gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Hilloné en Elvire VAN DER MEULEN-

VAN PETEGEM en kinderen,

Lambert en Agnes VAN GANSBEKE-

VAN PETEGEM en kinderen,

Marcel en Maria GABRIELS-VAN PETEGEM en kind,

De families DE BLEEKER-VAN PETEGEM en DE GEETER-WALRAEVENS,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel.