

†

GEDENK IN UW GEBED

MEVROUW

Agnes DE BLEECKERE

echtgenote van de Heer

Remi DE PAERMENTIER

geboren te Eine, op 24 februari 1902 en godvruchtig in de Heer onslapen in het O. L. Vrouwe-Hospitaal te Oudenaarde, op 3 december 1979, versterkt door het H. Sacrament der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en van de Bond van het H. Hart.

Wij zijn allen enigzins geschrokken door het zo onverwachtse heengaan van haar voor wie we zoveel eerbied en bewondering hadden. Eerbied, omdat zij als goede echtgenote en moeder zich steeds inspannen heeft voor haar gezin, opdat haar kinderen het beter zouden hebben dan zij. Daarvoor heeft ze gewerkt en gewroot en was haar niets teveel. Bewondering, omdat zij, ondanks haar ouderdom dag en nacht, zovele jaren lang haar man verzorgd en bijgestaan heeft, tot dat het niet meer kon. Hoewel ze zelf moeilijk uit de voeten kon, was haar niets teveel om haar zieke man te helpen en te troosten. Eens had ze haar man haar woord van trouw gegeven en ze is dat gebleven in goede en kwade dagen. En op het einde kon ze zelf niet meer. Ook zij moest dan opgenomen worden in het hospitaal. Maar het zou voor niet lang zijn. God zou haar roepen om te belonen voor haar zo verdienstelijk leven.

Dierbare echtgenoot, het valt voor u zwaar nu alleen te zijn. Ondanks de miserie van ziekte probeerden wij mekaar gelukkig te maken in de vele kleine attenties. Dank voor uw trouw en liefde. God zegene en beware u verder.

Beste kinderen en kleinkinderen, zonder veel omhaal van woorden heb ik getracht u een voorbeeld te geven van liefde en trouw. Vergeet de lessen niet die ik u gaf en blijft verder voor vader zorgen, daarvoor kunt ge mij nog het meest eren. Laat ons samen verenigd blijven in het gebed.

Dierbare familie en kennissen en gij allen die mij geholpen hebt toen ik er alleen voor stond om vader te verzorgen, ik dank u en vergeet me niet in uw gebed.

Namissen: op maandagen 17 en 31 december 1979
en op 14 januari 1980, telkens te 7.30 u.

Mr Remi De Paermentier,
Mr en Mw Louis Vanden Haesevelde-De Paermentier
en kinderen,
Mr Henri De Paermentier en kinderen,
Mr en Mw Eric Demoor-De Paermentier
en kinderen,
De families De Eleeckere, De Caboter, De Paermentier,
De Vrieze en Peyskens,

danken U van harte voor de
blijken van kristelijke deelneming
en medevoelen in hun rouw.

Rouwdienst Bauters
Eine

Druk. Hollaert
Eine