



Tot vroom aandenken aan

DE HEER

ANDRE DE BLEECKERE

zoon van wijlen

Leopold en Elvire KOEKE

geboren te Oudenaarde op 17 december 1938 en  
er godvruchtig overleden op 16 september 1990,  
gesterkt door de H. Ziekenzalving.

Het leven van een mens kan soms door heel  
toevallige gebeurtenissen een onverwachte wen-  
ding krijgen. Zo was de dierbare overledene in  
de volle kracht van zijn leven slachtoffer ge-  
weest van een verkeersongeval. Hij is er sinds-  
dien blijvend door gemerkt gebleven. Die zware  
beproeving heeft hij echter met veel moed en  
geduld gedragen, mede met de steun van broers  
en vooral van zus Anna. Maar niettegenstaande  
de moeilijkheden bleef hij steeds ijverig en  
werkzaam.

Zijn lijdensweg is thans ten einde en we mo-  
gen erop vertrouwen dat de Heer, die harten en  
nieren doorgroondt, hem in zijn barmhartigheid  
nu zal laten delen in zijn heerlijkheid.

God, onze Heer,  
blijdschap en vreugde  
maar ook pijn en lijden tekenen ons bestaan.  
Wij bidden U voor onze dierbare broeder André,  
die na een leven van lijden en beproeving  
van ons is heengegaan.  
Wij danken U dat onze zorg voor hem  
ons dichter bij elkander heeft gebracht  
en dat wij van hem mochten leren  
dat ook het lijden een weg kan zijn naar U,  
dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Dierbare broers en zuster, ik moet u vrij onver-  
wacht verlaten. Ik zal u nooit genoeg kunnen  
dank zeggen voor de wijze waarop ge mij steeds  
hebt bijgestaan. God alleen weet hoeveel ge-  
negenheid en toewijding dat veronderstelt. Hij  
zal niet ongevoelig blijven voor uw goedheid  
jegens mij en ik zal bij Hem voor u ten beste  
spreken. En gij allen, die mij gekend hebt en  
mijn vrienden waart, blijf mij gedenken in uw  
gebeden.

Barmhartige God, schenk hem uw eeuwige  
vrede !

De familie DE BLEECKERE - KOEKE dankt U  
voor Uw gebeden en Uw kristelijke deelneming.

---

Begravenissen Allegaert, Oudenaarde  
Drukkerij M. Moerman, Oudenaarde