

+

Dit beeldeke weze u een gedachtenis aan

Mevrouw Valerie DE BOCK

Ze ontving het leven te Welden, de 14 december
1910, trad in het huwelijk met

De heer Jan-Baptist VAN DEN BERGHE

en vertrok naar het Eeuwig Leven na een lange
ziekte, te Melle, de 1 mei 1968.

Ze werd tijdig gesterkt door het Ziekensacrament.

Het leven van elke mens is een gebeurtenis, die haar eigen geschiedenis heeft : vanaf onze geboorte tot aan ons sterven leven wij ons leven, dat gevuld is met allerlei kleine en grote dingen. De ene brengen ons vreugde, de andere verdriet. Maar over dit alles hangt Gods Voorzienigheid, die aanbiedt en oordeelt. Zoals Zijn oordeel luidt, zo zal onze Eeuwigheid worden bepaald.

Valerie heeft haar leven gekend : vreugde maar ook veel lijden. Gelukkig met een goede man en kinderen, maar ook de ziekte die haar heeft onttrokken aan haar gezin en haar vroegtijdig de dood bracht. Gelukkig heeft ze er zelf niet veel van gevoeld, maar des te pijnlijker was het voor hen, die van haar hielden.

Mijn beste man en kinderen, nu ik de eeuwigheid ben binnengegaan, is mijn blik weer helder en kan ik weer beseffen, wat gij voor mij zijt geweest. Ik dank u voor uw steeds trouw gehouden vriendschap en uw genegenheid. Moge die vriendschap ons blijven verbinden : ikzelf zal van uit de hemel uw blijvende voorspraak zijn, opdat ge rond vader het gezin zoudt voortzetten. Dierbare familie, wees mij in-dachtig in een blijvende verbondenheid. Ook u dank ik speciaal voor uw genegenheid. Vaart wel en tot een eeuwig weerzien.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.

Sanderus

De Heer Jan-Baptist VAN DEN BERGHE-DE BOCK, haar echtgenoot ;

De Heer en Mevrouw Roger VAN DEN BERGHE-COUSSEMENT ;

De Heer en Mevrouw Marcel VAN DEN BERGHE-VAN HESSCHE en kind,
haar kinderen en kleinkind ;

De families DE BOCK, VAN DEN BERGHE, GHIJS en DE KEUKELEIRE ;

Het verplegend personeel van „Caritas" Melle.

DANKEN U VOOR UW BLIJKEN VAN DEELNEMING
IN ROUW EN GEBEDEN.