



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER**

**Charles-Louis DE BOSSCHER**

weduwnaar van mevrouw  
**Maria MEERSCHAUT**

geboren te Michelbeke op 5 januari 1893 en godvruchtig overleden na een langdurige en pijnlijke ziekte in de St.-Franciscuskliniek te Oubrakerl op 28 maart 1971, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1914-1918.

---

De dood heeft hem niet verrast. Hoe taai en volhardend hij ook was, toch heeft ziekte en sleet zijn wilskracht gebroken. Hij was een wrak van 'n mens geworden, gereed voor het onverbiddeijke einde.

Hij heeft zijn leven lang onverpoosd gearbeid, nu kan hij de rust en voldoening genieten die hij zichzelf in dit leven niet heeft gegund. Wij bidden dat de Heer hem genadig zij. Wat hij uit menselijke zwakheid misdeed, zoals ieder van ons, het worde hem niet aangerekend.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en familieleden, veel heb ik voor u gezwoegd en doorstaan, ik heb in mijn onbeholpenheid van mijn laatste levensdagen uw meeleven mogen ondervinden, weest nu nog uw oude vader indachtig door uw gelovig gebed. De Heer beware u allen in zijn vrede.

De families DE BOSSCHER, MEERSCHAUT,  
HAUSTRAETE en DE BOCK,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakerl.