

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!

†

BIDDEN WIJ VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

**Henri, Jan-Baptist
DE BOSSCHER**

zoon van wijlen

**Charles-Louis DE BOSSCHER
en Maria MEERSCHAUT,**

geboren te Michelbeke op 29 november 1919
en godvruchtig overleden te Zottegem in de
St.-Elisabethkliniek op 6 januari 1985.
Voorzien van de HH. Sakramenten.

Eenvoudig en gelaten zoals hij geleefd heeft,
heeft hij zijn ziekte gedragen en is hij ook
in de Heer ontslapen. Om zijn vreedzaam-
heid werd hij bemind door allen die met hem
samenleefden en geprezen door allen die hij
benaderde. Met een glimlach op de lippen
en een hart vol dankbaarheid begroette hij
bij iedere gelegenheid het ziekenhuisperso-
neel dat hem verzorgde.

Er zijn in het leven van de mens geen we-
gen waar geen kruis te dragen is. Daarom
ging Jezus, met zijn kruis beladen, ons voor
en baande aldus voor ons de weg naar ver-
rijzenis en verheerlijking.

Zalig de mens die met Henri mag getuigen :
« nooit heb ik met de bozen aangesloten,
nooit met ijdel omgang gehad. Gods we-
gen heb ik trouw gevolgd, met zijn gebo-
den voor ogen mijn schreden gericht ».

Bemide familie, hebt dank voor de vele
zorgen waarmee ge mij steeds hebt om-
ringd. Uw liefde en genegenheid waren mij
een hart onder de riem en maakten mij ge-
lukkig. De Heer roept mij tot Zich om ons
nadien weer te verenigen in de hemelse
vreugde. Ik wens u moed en volharding op
de goede weg en reken op de steun van
uw gebeden.

Jezus barmhartigheid.

Namis : zondag 20 januari 1985 om 9 u. 30.

De families DE BOSSCHER-MEERSCHAUT,
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel