



*Geluk is als een zonnestraal
Pas als ze is verdwenen
Pas in leed en smart en wenen
is een hart er zeker van
dat het eens gelukkig was.
(M. Greif)*

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Maria, Helena DE BOSSCHER

Weduwe van De Heer Alfons BETTESONE

Zij werd geboren te Michelbeke
op 3 september 1909
en is godvruchtig overleden op 9 oktober 1996
in het rusthuis "Najaarszon" te Brakel,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Voor elke uitdrukking van medeleven bij zijn
heengaan danken U oprecht :

de families DE BOSSCHER, HAUSTRAETE en
BETTESONE, VERMEEREN.

Je was één van de jongsten uit een groot gezin, zoals er zoveel waren in die tijd. Je groeide op en leefde in Oost-Vlaanderen, waar je voor en tijdens de oorlog werkte als handschoenenarbeidster en waar je samen met je man de zorg droeg voor een gezin met 2 kinderen. Door de ziekte van je echtgenoot kwam je naar Brussel wonen, maar veel later trok je opnieuw naar je vertrouwde omgeving. Je was vaak onrustig, je verhuisde veel. Je leven liep niet altijd over rozen en soms werd het je te veel. Was het verzet tegen gang van zaken? Soms sloeg de ziekte toe, dan kwam je weer kranig uit de strijd. Dan kaartte je als nooit tevoren. Je hield van het leven met zijn felle kleuren en bloemen. Tijdens de laatste weken was je erg stil geworden. Het besef van dagen en uren viel weg. Je vond het niet meer nodig om de klok op te winden. Het leven trok langzaam uit je weg. Gelukkig hebben we je niet meer moeten zien lijden. Je werd in "Najaarszon" door de beste zorgen omringd. De communicatie met de omgeving ebde weg. Soms kregen we een teken, even was er een opflakking. Dan werden je ogen staalblauw en keek je dwars door ons heen. Uiteindelijk ben je zacht ingeslapen.

*Namis op donderdag 31 oktober 1996 om 19 u in
de kapel van de "Najaarszon".*

Rouwcenter "Funeralia" Zwalm - Brakel 055/42.84.80