

Mijn ziel verwacht van U verlossing,
Heer!

†

**Bid voor de ziel van
De Heer
Valère DE BOSSCHER**

**echtgenoot van Mevrouw
Madeleine VAN DEN BOSSCHE.**

Geboren te Michelbeke op 25 april 1923
en godvruchtig overleden in de
Sint-Elisabethkliniek te Zottegem op
29 september 1982, gezalfd met de H.
Olie « in extremis ».

Het leven op aarde is kort en is vlug
voorbij. Heel dikwijls ligt de levensweg
dan nog omzoomd met kruisen en be-
proevingen en loopt vaak plots en on-
verwachts ten einde.

Zo was het leven van de betreude
overledene: Hij heeft veel gewerkt en
gezorgd, een schoon gezin gesticht, maar
meedogenloze tegenslagen waren zijn
deel en hebben hem niet gespaard.
Spijts alles bleef hij op God betrouwen

en was hij zijn medemensen dankbaar
voor elke vriendschap. Als de ziekte hem
overviel vond hij troost en sterkte in
zijn diep ingeworteld geloof. Blij en
bemoedigd om haar bezoekje, vergezelde
hij attentievol zijn aan-de-Heer toegewij-
de zuster terug naar haar klooster. In
deze erkentelijke gemoedsgesteltnis ver-
scheen hij onverwachts voor de eeuwige
Rechter bij wie genade is, in overvloed.

Duurbare kinderen, vaarwel hier op aar-
de en leert van mij dat het leven broos
en kort is en eindigen kan als g'er niet
aan denkt. Dient de Heer al de dagen
van uw leven, weest goed voor uw be-
proefde moeder en bidt voor mij.

Bemide familieleden, heb dank voor uw
vriendschap en genegenheid en bewaart
mijn gedachtenis met een vroom gebed.

Jezus barmhartigheid.

De families DE BOSSCHER, DE SMET,
VAN DEN BOSSCHE, LAMARCO,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Begravenissen Marroyen Amand, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel