

†

TOT VROOM AANDENKEN

aan Jonge Heer

KOERT DE BROUWER

zoontje van

Zeno en Simonne VANDEPUTTE

Hij was geboren te Oudenaarde op 17 januari 1967
en overleed te Gent (A.Z.) op 1 augustus 1975,
ten gevolge van een smartelijk ongeval.

Eertijds, bij barbaarse volkeren, werden kinderen geslachttofferd ter ere van bloeddorstige afgoden; heden vallen zoveel kinderen als slachtoffers van de moderne Moloch, het verkeer. Helaas!

Het is diep geschokt dat wij allen afscheid nemen van een veelbelovende knaap; zo een afsterven grijpt iedereen aan, niet alleen ouders en familie, maar de hele parochie. Wij staan machteloos, even als de wetenschap. In enkele sekonden wordt een mooi jong leven dodelijk geknakt, een leven opgebouwd door jaren van liefde.

Alleen de geloofszekerheid kan hier hoop en troost brengen, waar menselijke woorden tekort schieten: het woord van Kristus zelf, dat Koert in zijn doopsel de kiem heeft ontvangen van eeuwig leven, in deelname aan de verheerlijking van Kristus zelf.

Al mijn dierbaren, dank voor uw genegenheid. Tot weerziens in het Vaderhuis.

Begravenissen De Vos & Zoon, Groeneweg, Ronse

Heer en Mevrouw Zeno DE BROUWER-VANDEPUTTE,

Heer en Mevrouw Michel DE VOS-DE BROUWER en kinderen,

Heer en Mevrouw Fernand DE BROUWER-D'HONDT en kinderen,

Heer en Mevrouw Adelin VAN DE KERKHOVE-DE BROUWER en
zoontje,

Heer en Mevrouw Eddy DE BROUWER-DE PESSEMIER,

Mejuffer Nancy DE BROUWER,

Mevrouw Adolf VANDEPUTTE-VAN SIMAEYS,

De families DEBROUWER-WAYE en VANDEPUTTE-VANSIMAEYS,

danken U voor de blijken van innige deelneming.