

DANKBARE HERINNERING AAN



MEVROUW
Denise DE BUYSSCHER

weduwe van de Heer
Gerard DE WAELE

geboren te Volkegem
op 24 september 1929
en thuis godvruchtig overleden
op 10 december 1994,
gesterkt door de ziekenzalving.

Roger en Albertine DE BUYSSCHER -
AUDOOR, kinderen en kleinkinderen,
André en Nicole GHYS - DE BUYSSCHER,
kinderen en kleinkinderen,
Robert en Marie-Louise DE WAELE - GRIJP,
kinderen en kleinkinderen,

danken U voor uw gebed en medeleven.

Lieve Denise, dank voor uw liefde die ge ons allemaal gegeven hebt. Na het veel te vroege heengaan van Gerard, pa en ma, was het zó zwaar voor U. Moedig en creatief als je was, heb je van je huis een thuis gemaakt voor iedereen. Dan is je lijdensweg begonnen, beetje bij beetje kon je minder, maar je liefde en bezorgdheid voor iedereen, bleven.

Je blik, je lach, je dankbaarheid betekenden voor iedereen zóveel. Dank Denise dat je er was, we gaan je zó oneindig missen.

Woorden schieten te kort om al die lieve mensen die dagelijks, jaren lang, Denise met zóveel liefde en genegenheid hebben verzorgd, te bedanken.

Dank zij hen kon ze thuis zijn, haar grootste wens...

Denise, je bent nu veilig bij de Heer en dat maakt ons verdriet draaglijker. Draag jij nu, samen met Gerard, ma en pa, zorg voor ons.

Bedankt voor alles en tot later...

De namis zal opgedragen worden op
zaterdag 14 januari 1995 om 18 uur in de
Sint-Martinuskerk te Oudenaarde-Volgegem.



Begravenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde