

BID VOOR DE ZIEL

van de HEER

Hector DE BUYSSCHER

echtgenoot van

Mevrouw Emma HERMAN

geboren te Ename op 21 april 1892 en in de Heer ontslapen te Oudenaarde op 14 januari 1984, gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

OUDSTRIJDER van de oorlog 1914 - 1918.

Bestuurslid N. S. B. Ename.

Vereerd met verscheidene Militaire Eretekens.

Bomen sterven staande. Hector was sterk als een eik. Hij behoorde tot de generatie uit de voorgaande eeuw en in de tijdspanne van bijna honderdjaar heeft hij de wereld totaal zien veranderen. Heel vroeg kende hij de strijd van het leven, de dagelijkse zorgen van vader en moeder voor de opvoeding van de kinderen. Dat maakte in hem zijn rechtvaardigheidsgevoel wakker en zijn bereidheid om zich later in te zetten voor de zwakkeren.

In 1914 werd hij als soldaat naar het front geroepen en gedurende vier jaar heeft hij trouw en plichtbewust zijn land gediend. Na de oorlog gehuwd, kende hij het geluk zijn gouden en diamanten huwelijksjubileum te mogen vieren.

Trouw aan de Oudstrijdersbond was hij elk jaar op 11 november stipt aanwezig op de viering van de wapenstilstand. Ook vorig jaar, want niemand kon hem tegenhouden. Zijn wils-

kracht en zijn levensoptimisme waren het geheim van zijn hoge ouderdom.

Tot de aftakeling begon. Hij verzette er zich tegen met alle kracht. Tot het uur van scheiden kwam. Zacht is hij ten Here gegaan.

Duurbare echtgenote, liefste kinderen en kleinkinderen, dank om uw genegenheid en goede zorgen. Blijft eensgezind rond moeder. Bidt voor mij. Tot weerziens bij God.

Beste familie, en vooral mijn goede geburen en verpleegsters, die voor mij zoveel hebt gedaan, dank om alles.

Beste strijdmakkers, wij zijn elkaar zoveel jaren trouw gebleven. Betoont mij uw vriendschap door een vroom gebed.

Mevrouw Emma HERMAN, zijn echtgenote ;

Albert († DE BUYSSCHER) - WYCKMAN -

AUSTRATE,

Robert en Dianne DE BUYSSCHER - CROMBE,

kinderen en kleinkinderen,

Gilbert en Marguerite DE BUYSSCHER -

MESSIAEN en kinderen,

zijn kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen ;

De families DE BUYSSCHER, HERMAN,

ROGEZ en REGAERT.

BEDANKEN van harte voor de blijken van kristelijke deelneming.

NAMIS op zondag 19 februari 1984, te 8 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft