



Bid voor de zielerust van

DE HEER

Adolf DE CLERCQ

geboren te Rozebeke op 31 oktober 1885 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Michelbeke op 2 februari 1968, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Hoewel hij niet de verantwoordelijkheid en de lasten van een eigen gezin hoefde te dragen, heeft hij toch zijn deel in de beproeving gehad die elk menselijk bestaan kenmerkt. Hij was wijs, verstandig en voorzichtig in woord en daad en is steeds een rechtgelovig en betrouwbaar mens gebleven met wie het aangenaam was om te gaan.

Al heeft hij geen kinderen en kleinkinderen die treuren om hem, toch betekent zijn heengaan voor zijn huisgenoten leemte die geschapen is, want hij maakte zich beminnelijk voor iedereen.

Beste broers, familieleden en vrienden, als ik U in mijn leven iets goeds heb gedaan wil het mij nu vergelden door uw gebed, zoals gij reeds deed door uw liefdevolle zorgen.



De families DE CLERCQ en DE PESSEMIER,

bedanken U oprecht voor uw gebeden tot zielerust van de dierbare overledene en voor uw blijken van kristelijke deelneming die U hebt betuigd.

Uitg. M. Thomas, Michelbeke