

Neen ten is geen sterven  
't is 't leven dat begint

(G.G.)



VROOM AANDENKEN AAN  
MEVROUW

**Elvira DE CLERCQ**

weduwe van de Heer Omer Van Den Hove

Geboren te Rozebeke op 9 mei 1910 en  
godvruchtig overleden in familiekring te

Zwalm - Rozebeke op 3 mei 1992,  
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

---

Hoe gelukkig is zij die bewust het uur van de dood  
ziet naderen en zich met vrouwen op God zelf  
voorbereidt om zalig te sterven.

Na een lang leven van werken en zorgen wordt  
Elvira op de dag van haar verjaren ten grave ge-  
dragen. Zolang haar gezondheid het toeliet was  
Elvira een trouwe kerkbezoekster. De wereldse  
geneugten stonden bij haar niet vooraan. Zij was  
tevreden in haar eenvoud. De laatste weken takel-  
de haar lichaam af. Gelukkig kon zij bogen op de

bereidwillige hulp van haar familieleden.

Het was haar innige wens in haar huisje te mogen  
blijven en... eindigen. Daar werd ze dan ook goed  
verzorgd en heeft ze voor eeuwig afscheid geno-  
men.

Beste familieleden, gij weet hoe ik bekommerd  
was om uw welzijn. Denk ook nu nog even aan tan-  
te Elvira in uw gebed.

Voor U, nicht Lucie, heb ik een bijzondere dank.  
U was niets te veel. Altijd wist gij tijd vrij te maken  
om mij te verzorgen.

Vaarwel, Beste familie, burens en vrienden.

---

De families DE CLERCQ-DE CLERCQ,  
VAN DEN HOVE-DUBOIS danken U voor uw  
kristelijke deelneming en gebed.

De namis wordt opgedragen op vrijdag  
22 mei 1992 om 18.30 uur.

bvba Funeralia, Zwalm - Tel. 055/49.93.54