

Geloofd zij Jezus Kristus !

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Marie-Julie DE CLERCQ

weduwe van Mijnheer
FRANÇOIS ROMAN,

geboren te Nederbrakel op 25 oktober 1896 en er
godvruchtig overleden op 28 september 1962,
gezalfd met het Sakrament van het H. Oliesel
in extremis.

Lid van C.M.B.V. en N.C.M.V.

-†-

Voor de eeuwige raadsbesluiten van de Vader in de hemel buigen wij ootmoedig het hoofd en zeggen eerbiedig: «Heer, Uw wil geschiede en niet de onze!» Het leven is ons gegeven om God te zoeken, de dood om hem te vinden, de eeuwigheid om Hem in opperste geluk te bezitten.

Dat is de grote hoofdzaak in 's mensen aards bestaan; en al onze werken, onze vreugden en lijden moeten daar op gericht zijn.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, zo te scheiden valt zwaar! Geen woord vermochten wij elkaar nog toe te spreken! - Mijn innigste, dankbare gevoelens en al wat ik voor U gedaan heb, wezen nu uw troost. Betoont ook gij nu uw wederdank door te bidden voor de zielerust van uw moeder. Bidt voor mij in familiekring, maar bidt vooral voor mij gedurende uw zondagsmissen.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust!



Voor uw blijken van kristelijke deelneming in haar rouw en voor uw gebed tot zielerust van haar overledene, danken u van harte

Heer en Mevrouw Albert ROMAN-GOSSEYE en
dochter Nelly,
Heer en Mevrouw Robert ROMAN-GERARDI en
zonen Frans en Danny,
De Families DE CLERCQ, ROMAN, ASSEZ en DE
VLEESCHAUWER.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel