

"O, neen, 't is geen sterven, neen
't is 't leven dat begint (G. Gezelle)



DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER
ROBERT DE CLERCQ
echtgenoot van Diane DE WEIRDT,

Geboren te Rozebeke op 23 september 1923 en
godvruchtig overleden in het A.Z. St. Elisabeth
te Zottegem op 22 juli 1991, gesterkt door het
H. Sacrament der zieken.



Bij het nog te vroeg en vrij onverwacht overlijden
van Robert verdwijnt uit ons midden een min-
zaam, bezadigd man, vergroeid met de natuur en
het buitenleven.

Geboren in een kroostrijk gezin, heeft hij toen een
andere tijd gekend waar zijn moeder al te vroeg
als weduwe achterbleef, een tijd waarin hard
moest gewerkt worden voor het dagelijks brood.
Getroffen door een ongeneeslijk letsel werd Ro-
bert voortijds uit het arbeidscircuit genomen en
kon hij zich enkel bezig houden met zijn hobby's

in tuin en stal.

Iedereen kende hem als de man die het ganse jaar
door bedrijvig was in zijn tuin. Zijn vertrouwd
beeld, gehuld in een zekere schuchterheid zal
iedereen bij blijven.

Nu, Robert samen met zijn echtgenote konden ge-
nieten van de vruchten van zijn arbeid, stapelden
de ouderdomskwalen zich op. Niemand wist wat
er in zijn binnenste omging. Hij ging niet aan de
klaagmuur staan. En toen kwam, zo onverwacht...
de dood!

Vader, groot is onze bedroefenis. Nog groter is
onze dankbaarheid voor alles wat ge voor ons
deed.

Bemide echtgenote, dank voor uw goede zorgen.
Bemide kinderen en kleinkinderen, eert en be-
mint uw moeder al de dagen van uw leven.
Familieleden, geburen en vrienden, wees mij in-
dachtig.



Uw aanwezigheid was een blijk van medevoe-
len. Wij danken U.
De familie DE CLERCQ - DE WEIRDT.

Rouwcenter bvba Funeralia - Zwalm