

De mens en weet vandage niet
wat morgen hem kan brengen
noch hoe, noch waar de felle dood
hem in den weg zal springen. (G.G.)

†

Bid voor de zielerust
van de Heer

ALEX DE COKER

echtgenoot van

Marie-Christine DE PANDELAERE

geboren te Zottegem op 29 augustus 1956
en overleden te Munkzwalm
op 7 februari 1987.

Gezalfd met de H. Olie in extremis.

Voor uw blijken van deelneming in
rouw en gebed, danken U oprecht :

Marie-Christine De Pandelaere,
zijn echtgenote ;
Koen De Coker, zijn zoontje ;
Michel De Coker - De Weirdt Agnes,
zijn ouders ;
Germain De Pandelaere - De Grootte
Marie, zijn schoonouders ;
Marnix De Pandelaere - Van Coster
Magda,
zijn schoonbroer en schoonzuster ;
Zijn grootouders, ooms, tanten, neven en
nichten.
De families De Coker - De Weirdt en
De Pandelaere - De Grootte.

Ik ga op weg en laat mijn huis
verdonkren in het avondrood
- o, ga niet weg, de nacht is groot.

Ik kan niet blijven lieveling,
de dood ontbood mij tot zijn kring :

vergeef mij dat ik achterlaat
wat ik zozeer heb liefgehad :

mijn huis, mijn stad,
mijn kleine straat
en u mijn eigen hart.

Ik hoor een lied
een grote stem
- zijt gij dan niet
van mij, van hem,
o, vrouw en kind,
die eenzaam achterblijft
in het verwaaiend avondrood ?

o dood,
o stem
de nacht is groot
en sterk de stem
die tussen slaap en morgenrood
roept uit het nieuw Jeruzalem.

Begraf.-Funerarium De Pauw, Zwalm