

In de verdiensten van uw H. Kruis stel ik mijne
Hoop.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JOZEF DE COUVREUR

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Zoë DE WEERDT

geboren te Nederbrakel, de 20 Maart 1875,
overleden te Rozebeke, de 27 Maart 1950,
gesterkt door de H. H. Sacramenten en de
pauselijke jubileum-aflaat.

Stil en eenvoudig, aan de arbeid verslaafd tot in zijn
oudste dagen, droeg hij met christen moed de dagelijkse
last zonder klacht of zucht.

Wat de mens verheft, en wat bij kinderen en nage-
slacht hem eren doet, het is een deftig en deugdzaam
leven, eenvoudig misschien gesleten, maar verdienstig
bij de Heer, die ieders werken weegt en loont naar
waarde.

Zijn minzaam karakter, maakte hem vriend van
elkeen. Hij kon met eenander meevoelen omdat hij
zichzelf niet meetelde.

Och goede man, beminde broeder, trouwe vader,
minzame grootvader, wij zagen u zo geerne, Gods
H. Wil geschiede. Wij zullen in onze gebeden aan u
blijven denken opdat wij eens allen samen in de
Hemel Gods lof mogen bezingen.

Jezus, Maria en Jozef, sta ons bij in onze laatste
doodstrijd. Amen.

R. I. P.

Uitg. Van der Hauwaert

Mevrouw Jozef DE COUVREUR, geboren Marie-Zoë DE WEERDT,
Mijnheer en Mevrouw Albert DE PRUICK-DE COUVREUR en hunne kinderen
Hilarte en Norbert;
Mijnheer en Mevrouw Marcel DE COUVREUR-CAESTECKER en hunne kin-
deren Monique, Fida en Rita,
Mijnheer en Mevrouw Germain BOLANGIER-DE COUVREUR en hunne
kinderen Fernand en Monique,
Mijnheer en Mevrouw Gaston MICHIELS-DE COUVREUR en kind Marie-
Christine,
De families DE COUVREUR en DE BOTTEL

*danken U van harte voor de blijken van christelijke
deelneming en gebeden.*