

Zie God de Heer komt,
zijn loon komt met Hem mee,
zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder zal Hij zijn schapen weiden.
Jes. 40



BID VOOR DE ZIELERUST VAN DE HEER

JOZEF DE COUVREUR

weduwnaar van mevrouw LEONTINE GALLE

Hij werd geboren te Schendelbeke op
10 augustus 1901 en is godvruchtig overleden
te Zottegem in de kliniek St-Elisabeth op
3 december 1984,
gesterkt door het sakrament van de zieken,
het Viaticum en de Apostolische zegen.

Op de drempel van de winter en in het donker van de nacht is Jozef stilletjes van ons weggegaan. De bladerloze bomen, de kale velden, de eerste killigheid spreken ons ook van het stilvallen van het leven. Toch weten wij dat wij mogen uitkijken naar de lente en het nieuwe frisse leven dat opnieuw zal ontstaan. Het is zoals met de avond, in de verte rijst een Licht op naar hetwelke wij mogen kijken. Naar dat Licht van Christus willen wij opgaan, zeker dat Hij vrede, troost, liefde en hoop brengt. Zo mag Jozef, en wij met hem ook uitkijken naar het Licht dat voor hem zal schijnen en hem zo zal verwarmen, dat hij zal vergeten het pijn-

lijke van de weg die hij gegaan is langs straten van rouw, ziekte en verzwakking van de oude dag. Voor hem wordt immers bij de Heer ook alles nieuw en mag hij nu deel hebben aan de glorie van de Heiland.

Zoals immers wij Jozef gekend en gewaardeerd hebben, zo zal de Heer hem nog beter erkennen als een trouwe dienaar, als een goed mens, als een man van goede wil. Wij zullen hem missen omwille van de stille vriendschap die steeds van hem uitgegaan is, de rust van zijn handelwijze en van zijn blik, de dienstbaarheid waarvan hij steeds getuigde. Hij was door iedereen graag gezien, hij was een harde werker en een zacht mens. Wij zullen hem echt missen!

Dierbare zuster, met uw kinderen zijt gij voor mij een toevlucht geweest, gij hebt mij verzorgd met volle toewijding; gastvrijheid en genegenheid gegeven, voor zoveel, zeg ik u dank!

Beste familieleden en vrienden, ook aan u dank voor elke attentie, voor elk woord van aanmoediging, vriendschap en begrip. Gedenk mij allen in uw gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste!

De families: DE COUVREUR, GALLE, SIMOENS
en VAN DER SPIEGEL

DANKEN U oprecht voor uw kristelijke
deelneming.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem - ☎ 60 38 58