

De doden slapen niet,
het is maar schijn.
Een ziel kan met de ogen dicht
klaarwakker zijn. (Toon Hermans)

+

Dankbaar aandenken aan

Magdalena, Maria DE COUVREUR

weduwe in het eerste huwelijk van
de Heer Achiel Bogaert,

weduwe in het tweede huwelijk van
de Heer Camiel Coppens,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 16 juni 1912 en godvruchtig overleden
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 29 augustus 1990.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

—

Haar wereld was niet groot ; hij beperkte
zich tot haar gezin, de vertrouwde thuis,
haar kinderen en kleinkinderen en alles
wat met hun wel en wee te maken had.
Maar in die kleine wereld was zij groot
door haar liefdevolle en nooit aflatende
zorg voor allen en in alles. De zelfver-
geten inzet waarmee zij haar man zijn
kruisweg hielp gaan, was daarvan een
van de sprekende voorbeelden. Zij leed
en streed met hem mee, maar zonder
zelfbeklag of ook maar een zweem van
opstandigheid. De vele en niet te onder-
schatten tegenslagen in haar lange leven
hadden haar immers geleerd dat wij in

het leven het lijden op de koop toe
moeten leren nemen, in het spoor van
de grote Kruisdrager, die ons heeft aan-
gemaand, om in zijn voetstappen te
treden. Zij heeft gedaan wat Hij vroeg ;
zij deed het echter bovendien met een
bestendige glimlach, want diep gelukkig
met de vele mooie en goede dingen, die
haar toch ook ten deel vielen. Dat hoefde
voor haar niets opzienbarends te zijn ;
de wederliefde van de haren, de vriend-
schap van buur en kennis en de laatste
jaren vooral, de talloze kleine attenties
van haar nog ongehuwde zoon waren
daartoe reeds ruimschoots voldoende.

Wij geven haar uit handen, vertrouwvol,
want in de zekerheid, dat de Heer, om-
wille van wat haar leven in zijn geheel
is geweest, de fouten en menselijke
tekorten zal toedekken met zijn onein-
dige barmhartigheid. En terwijl wij haar
dankbaar blijven gedenken, bidden wij,
dat het beste van haar nu wortel mag
schieten in ons hart, om gestalte te
krijgen in ons leven.

H. Hart van Jezus.
ik heb betrouwen op U.

De families

De Couvreur, De Ridder, Bogaert,
Coppens, De Lepeleere, Roman
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : vrijdag 28 september om 19 u.